

**ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN**  
**kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh**  
**(19/5/1890 - 19/5/2024); 67 năm ngày Bác Hồ về thăm Vũ Thượng,**  
**Ái Quốc (31/5/1957 - 31/5/2024); 62 năm ngày Bác Hồ về thăm**  
**Hải Dương lần thứ 4 và nói chuyện với nhân dân**  
**thị xã Hải Dương tại sân Vọng Cung**  
**(26/7/1962 - 26/7/2024)**

----

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu của dân tộc ta đã 5 lần về thăm tỉnh Hải Dương, Bác dành cho nhân dân tỉnh Hải Dương sự quan tâm, động viên kịp thời trước những thành tích của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là về sản xuất nông nghiệp và phong trào đổi công hợp tác xã. Trong những lần đó, cán bộ và nhân dân thị xã (nay là thành phố) Hải Dương đã vinh dự 4 lần được đón Bác về thăm và làm việc tại ga Hải Dương, phường Ái Quốc, trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, sân Vọng Cung (Nhà hát Nhân dân thành phố) và Nhà Máy sứ Hải Dương, cụ thể như sau:

**Lần thứ nhất vào ngày 21/10/1946, tại ga Hải Dương:** sau chuyến thăm nước Pháp, từ Hải Phòng về Hà Nội bằng tàu hỏa, Bác Hồ đã dừng chân vẫy chào công nhân và nhân dân ở ga Lai Khê huyện Kim Thành, ga Tiền Trung huyện Nam Sách đang tập trung đón Bác, rồi Bác về ga Hải Dương. Gần một nghìn đồng bào ở ga Hải Dương nồng nhiệt chào đón Người. Sân ga Hải Dương dựng một lễ đài với nhiều cờ và hoa. Trên lễ đài, Bác nói chuyện với nhân dân về tình hình và kết quả đàm phán tại Pháp; về âm mưu của giặc và những khó khăn của đất nước. Bác nói về quyết tâm của Chính phủ và kêu gọi toàn thể đồng bào phải nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, chuẩn bị tinh thần lực lượng và vũ khí sẵn sàng chiến đấu nếu kẻ thù bội ước để giữ bằng được độc lập tự do cho dân tộc... Cuối buổi nói chuyện, số người đến nghe Bác nói chuyện tăng gấp đôi lúc ban đầu. Bác căn dặn: Quân dân Hải Dương phải đoàn kết một lòng, nghiêm chỉnh thực hiện Tạm ước 14/9, chuẩn bị lực lượng, tinh thần, sẵn sàng chiến đấu khi Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa.

Sau buổi nói chuyện, Bác rời ga Hải Dương về Hà Nội. Khi tàu tới ga Cẩm Giàng, mọi người giương cao cờ, biểu ngữ, hô vang "*Hồ Chủ tịch muôn năm*". Trên tàu, Bác tươi cười chào đáp lại.

Cuộc gặp Bác tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thị xã Hải Dương. Ai nấy đều phấn khởi, thi đua lao động sản xuất, quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương.

**Lần thứ hai: ngày 31/5/1957, Bác thăm và nói chuyện với nhân dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách (nay là phường Ái Quốc, TP Hải Dương)**

Trên đường công tác từ Hải Phòng về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm nhân dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách (nay là phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương).



*Bác nói chuyện với nhân dân xã Ái Quốc*

Bác đã vào thăm nhà anh Đoàn Văn Huyền, một nông dân nghèo mới được chia ngôi nhà của địa chủ, Bác còn đến thăm gia đình cụ Vũ Văn Trung (làng Vũ Thượng nay là khu Vũ Thượng) có 3 con đi bộ đội... Bà con cả xã biết tin đã kéo đến thăm và trò chuyện với Bác. Bác khen ngợi người nông dân Ái Quốc không chỉ đánh giặc giỏi mà lao động sản xuất cũng giỏi. Bác còn chỉ bảo bà con cách thức xây dựng tổ đổi công cho tốt, phương hướng phát triển kinh tế địa phương; khuyên bảo bà con đoàn kết tốt, tích cực học bình dân học vụ, học văn hóa thì “*mới cải tiến kỹ thuật được, mới sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai được*”.

Khi ra về Bác còn xem lúa mới gặt, nâng quả bí đao mà nhân dân xã trồng được, Bác Hồ căn dặn: “*Năm nay được mùa nhưng chớ có phụ rau màu*”.



*Ảnh Sưu tầm Internet*

Tám ảnh Bác Hồ cầm quả bí đao ở cổng làng Vũ Thượng (xã Ái Quốc) là một trong những tám ảnh đã lưu lại hình ảnh lịch sử kỷ niệm chuyến thăm Hải Dương lần thứ hai vào ngày 31/5/1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm của Bác Hồ với nhân dân xã Ái Quốc khiến nhân dân vô cùng vui mừng, phấn khởi. Bà con nông dân Ái Quốc cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của vị lãnh tụ kính yêu đối với nhân dân. Một phong trào thi đua yêu nước được phát động và lan tỏa, thể hiện lòng biết ơn và kính trọng Người. Cũng từ đó đến nay, ngày 31/5 trở thành ngày Hội truyền thống của Đảng bộ và nhân dân Ái Quốc.

**Từ xã Ái Quốc, Nam Sách, Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm việc với cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương.**

Tại Hội trường Tỉnh ủy, sau là trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Bảo tàng Tỉnh, Bác nói chuyện với trên 400 đại biểu cán bộ khu, tỉnh, bộ đội và các tầng lớp nhân dân. Người căn dặn cán bộ, bộ đội và nhân dân phải nâng cao ý chí phấn đấu và tinh thần đồng cam cộng khổ, luôn đoàn kết chặt chẽ, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế để củng cố miền Bắc, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Tại buổi nói chuyện, Bác còn nói: *"Đồng bào Hải Dương có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm. Tôi nêu ra một số khuyết điểm để cùng nhau sửa chữa"*. Trong số các khuyết điểm, Bác nói: *"Về mặt vệ sinh thành phố, không biết cán bộ quan liêu thế nào? Lần này tôi đi thì đã khá, nhưng lần trước tôi đi bí mật thì một vài phố tương đối sạch, còn một số đường phố tương đối bẩn"*.

Lời nhắc nhở của Bác kính yêu luôn được cán bộ, nhân dân thị xã Hải Dương ghi nhớ, nghiêm túc sửa chữa. Đến nay, phong trào xây dựng một thành phố Hải Dương xanh, sạch, đẹp luôn được quan tâm chú trọng. Nhân dân thành phố Hải Dương luôn phấn đấu "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" để bảo vệ môi trường sống, cũng nhằm thực hiện tốt niềm mong mỏi của Bác kính yêu.

**Lần thứ ba: Ngày 1/4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm và làm việc tại trụ sở của Tỉnh ủy, nay là Nhà khách Bạch Đằng trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo**

Sau khi đi thăm tỉnh Hồng Quảng (nay là tỉnh Quảng Ninh) và thành phố Hải Phòng, trên đường về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tỉnh Hải Dương. Tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, nay là Nhà khách Bạch Đằng, Bác nói chuyện với các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính cùng các cán bộ ban, ngành của tỉnh.

Trong buổi gặp mặt thân mật này, Bác đã căn dặn các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính cùng các cán bộ ban, ngành của tỉnh về nhiệm vụ của tỉnh nhà, trong đó có thị xã Hải Dương phải thực hiện trong thời gian tới: tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch nhà nước giao, củng cố các tổ chức cho vững mạnh...Bác đã khen ngợi những thành tích của cán bộ và nhân dân Hải Dương, Bác nhắc nhở một số công việc sản xuất trong vụ đông xuân, quan tâm chăm sóc lúa, hoa màu và tiếp tục làm tốt phong trào đổi công hợp tác xã.

**Lần thứ tư: ngày 26/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với nhân dân thị xã Hải Dương tại Vọng Cung và thăm Nhà máy Sứ Hải Dương**

Buổi sáng ngày 26/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với nhân dân thị xã Hải Dương tại Vọng Cung (nay là Nhà hát Nhân dân thành phố). Bác khen Hải Dương có nhiều tiến bộ về mọi mặt so với năm 1957.



*Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với nhân dân thị xã Hải Dương tại Vọng Cung  
Ảnh Sưu tầm Internet*

Sau đó Bác về thăm bà con nông dân xã Ứng Hoà và xã Hiệp Lực (Ninh Giang). Tại xã Hiệp Lực, Người tham gia guồng nước chống úng cùng với bà con nông dân và căn dặn mọi người phải tích cực chống úng thắng lợi. Bác lấy hai câu Kiều tặng bà con nông dân:

*“Trăm năm trăm cõi người ta  
Chống úng thắng lợi mới là người ngoan”*



*Bác Hồ đập guồng nước tham gia chống úng ở xã Hiệp Lực (Ninh Giang) ngày 26/7/1962.  
Ảnh Sưu tầm Internet*



Sau khi thăm cán bộ và nhân dân xã Hiệp Lực, Bác về hội trường Nhà máy Xay Ninh Giang nói chuyện với cán bộ, công nhân và nhân dân huyện Ninh Giang.

Buổi chiều, Bác về thăm Nhà máy Sứ Hải Dương (nay là Công ty Sứ), thăm các phân xưởng sản xuất. Tới phân xưởng vẽ hoa trên sứ, Bác nói: “*Sứ Việt Nam cần vẽ hoa Việt Nam*” rồi Bác cầm bút viết lên bình hoa 5 chữ “*Phải cố gắng tiến bộ*”, bên dưới ký tên Bác Hồ.



Bác Hồ về thăm Nhà máy Sứ Hải Dương  
P. Phạm Ngũ Lão P. Trần Phi (26-7-1962) Nam Đồng

*Ảnh Sưu tầm Internet*

**Lần thứ năm: Ngày 15/2/1965, lần thứ năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hải Dương. Buổi sáng, Bác về xã Hồng Thái (Ninh Giang) - lá cờ đầu của phong trào làm thủy lợi toàn miền Bắc, nơi đã được nhận cờ luân lưu của Bác. Tại đây Bác đã nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Bác nhắc nhở: "Đồng bào và cán bộ Hồng Thái chớ nên tự mãn với thành tích bước đầu, mà cần phải cố gắng hơn nữa".**

*Cán bộ xã viên  
hợp tác xã  
Hồng Thái và  
đại biểu nhân  
dân huyện Ninh  
Giang phấn  
khởi chào đón  
Bác Hồ về  
thăm, ngày  
15/2/1965.  
(ảnh: tư liệu)*



**Trưa ngày 15/2/1965, Bác tới thăm xã Nam Chính (Nam Sách) - nơi có phong trào vệ sinh khá nhất tỉnh. Bác thăm hỏi đời sống nhân dân, xem các công trình vệ sinh như giếng nước, nhà tắm... của bà con và căn dặn: "Cái gì đã khá thì phải cố gắng để giỏi hơn nữa, cái gì còn kém thì phải cố gắng để tiến lên khá, Bác mong Hải Dương có nhiều xã như Nam Chính".**



*Ảnh Sưu tầm Internet*

Buổi chiều, Bác về thăm Côn Sơn (Chí Linh) - một di tích lịch sử văn hoá được xếp hạng quốc gia từ năm 1962, nơi gắn bó với nhiều danh nhân trong lịch sử dân tộc, trong đó có Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Sau khi đi thăm di tích, Bác đọc bia chùa Côn Sơn, viết vào sổ lưu niệm, căn dặn cán bộ, nhân dân Hải Dương và các sư trụ trì chùa phải tích cực trồng cây phủ xanh di tích, làm cho di tích lịch sử văn hoá trở thành thắng cảnh du lịch của địa phương, *"phải trồng thêm nhiều cây xanh, biến nơi đây thành Trùng lâm đẹp đẽ"*.



*Ảnh Sưu tầm Internet*

Đó những lần nhân dân tỉnh Hải Dương nói chung và nhân dân thành phố Hải Dương nói riêng được gặp Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Thái độ ân cần của vị cha già kính yêu như tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân thị xã Hải Dương nói riêng và nhân dân tỉnh Hải Dương nói chung, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục vừa sản xuất, vừa chiến đấu, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân 1975.

Trước tình cảm của Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương nói chung, các phường, xã được đón Bác về thăm nói riêng, luôn cảm thấy vinh dự, tự hào cùng lòng biết ơn, lòng thành kính đối với sự quan tâm đặc biệt của Người. Đồng thời, luôn phấn đấu nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được những kết quả nổi bật, hiện nay 100% các xã thuộc thành phố Hải Dương đã đạt tiêu chí nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và nhân dân được tăng cường. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ghi nhận, biểu dương và nhân rộng.

Thực hiện lời Bác dạy, trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2024), Đảng bộ thị xã, thành phố Hải Dương trải qua 9 kỳ đại hội, từ Đại hội lần thứ XV (9/1986) đến Đại hội XXIII (6/2020). Nghị quyết các kỳ Đại hội đã bám sát đường lối đổi mới và tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Đảng, vận dụng sáng tạo và điều kiện thực tiễn đề ra các chương trình kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị thiết thực. Trong triển khai và tổ chức thực hiện có nhiều biện pháp năng động, sáng tạo, động viên và khai thác triệt để mọi tiềm năng về trí tuệ, sức lao động, kỹ thuật, nguồn vốn; mạnh dạn đổi mới cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân và xuất khẩu; đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao.

Đường lối đổi mới ngày càng được hoàn thiện, sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường. Đảng bộ đã chú trọng phát triển mạnh kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Hiện nay, thành phố có 3 khu công nghiệp, 6 cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 80%; với 5.639 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đóng góp quan trọng, chủ yếu vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu của thành phố, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động trên địa bàn. Để thu hút các dự án đầu tư nước ngoài

có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, không ô nhiễm môi trường, Hải Dương đã tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi; đồng thời đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Những năm qua, thành phố đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, gắn với công tác chỉnh trang và xây dựng đô thị văn minh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được gắn liền với việc thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ, công chức; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ có nhiều đổi mới, nhất là nội dung sinh hoạt chuyên đề... Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương. Sự tổng hòa của ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị với phương châm “Đảng nói - dân tin”, “Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo”, “Chính quyền làm - dân ủng hộ” đã không ngừng củng cố niềm tin, phát huy sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Vì vậy, ngày một xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp hơn.

Mang trong khối óc và trái tim mình tình cảm thiêng liêng mà Người cha già dân tộc đã gửi gắm, biển lòng biết ơn và lòng kính yêu thành hành động cách mạng, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thị xã (nay là thành phố) Hải Dương đã giành được những thành tựu to lớn:

- Ngày 06/8/1997, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/1997/NĐ-CP công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại III. Cũng từ sự kiện này, thị xã HD được gọi là thành phố Hải Dương.

- Ngày 30/10/2004, Đảng bộ và nhân dân thành phố vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

- Ngày 30/10/2007, thành phố Hải Dương long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố và đón nhận Huân chương Độc lập hạng III.

- Ngày 15/5/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 616/QĐ-TTg công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hải Dương.

- Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 580/QĐ-TTg công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương.

Trải qua thời gian, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương mãi mãi khắc ghi những lời dạy của Bác, tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Hải Dương anh hùng,



không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị tăng cao; chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư; phát triển kinh tế nhanh đi đôi với phát triển văn hóa, giữ gìn và bảo vệ môi trường, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

Từ việc thực hiện tốt lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Dương luôn luôn là cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hải Dương trên tất cả các mặt trận kinh tế - xã hội hiện nay; bảo đảm an ninh - xã hội ổn định, luôn xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Hải Dương. Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ (2020 - 2025) đã xác định chọn thành phố Hải Dương là trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Hải Dương đến năm 2030, cùng với 3 đô thị động lực là thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Bình Giang.

Để xứng đáng với lòng mong mỏi và kỳ vọng của Bác Hồ, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân thành phố Hải Dương tiếp tục nêu cao truyền thống anh hùng, tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng; gương mẫu trong lao động, học tập, công tác; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thành phố Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, dịch vụ của tỉnh Hải Dương, là đô thị trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng.

**BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HẢI DƯƠNG**